

Πέτρος Ευδόκας

Σοφούλη 16 / Αρ. 207
1096, Λευκωσία

τηλ: 22-67-52-50
fax: 001-530-482-2192

petros@cyprus-org.net
petros.evdokas@gmail.com

Υπόθεση **Ενδο~Μήδεια / Cyprus IndyMedia**
Αρ. Φακ 2229/ 2005

1η Οκτωβρίου, 2005

Προς:
Αξιότιμη Επίτροπο Διοίκησης της Δημοκρατίας
κα Ηλιάνα Νικολάου,
Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως, Λευκωσία.

Αξιότιμη κυρία Επίτροπε,

Σας ευχαριστώ πολύ που εξετάζετε την προσφυγή της οργάνωσης
Ενδο~Μήδεια / Cyprus IndyMedia γιά παράνομη δράση της Αστυνομίας
που εστιάστηκε μεταξύ άλλων και γύρω από το άτομο μου.

Ήθελα να σας παρακαλέσω να λάβετε υπ' όψιν στην διερεύνηση σας και
κάποια συγκεκριμένα συνεπακόλουθα της δράσης της Αστυνομίας εναντίον
της ομάδας μας, δηλαδή τις επιπτώσεις στην επαγγελματική μου ζωή.

Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω το τι επιπτώσεις υπόκειμαι στην
προσωπική, ερωτική, οικογενειακή, και κοινωνική μου ζωή, όταν
ζωγραφίζομαι από τα Μέσα και στον Τύπο ως "απειλή" γιά τα συμφέροντα
της ξένης υπερδύναμης που οπλίζει τον στρατό κατοχής.

Αν είναι δυνατόν - πως έγινε να προβλήθηκαν τόσον πλατειά στην κοινωνία
μας ως έγκλημα τα λόγια και οι σκέψεις ενός απλού ανθρώπου; Και όμως, ο
τίτλος του άρθρου της εφημερίδας Cyprus Weekly (εβδ. της 30 Ιουλ. - 5 Αυγ.
2004) που επισυνάπτουμε με την προσφυγή μας, τα λέει όλα: "Διερευνείται
Απειλή Θανάτου, Επιβεβαιώνει ο Υπουργός". Γιά ποιόν άλλο
πολιτικοποιημένο άνθρωπο ανάμεσα μας ισχύει τούτο, το να προβάλλεται ή
δημοσίευση της άποψης του ως "Απειλή Θανάτου";

Οι νέες αποκαλύψεις και μαρτυρίες ανθρώπων ότι η Αστυνομία διερευνεί το
εάν εγώ διατηρώ ή λειτουργώ πορνείο στον χώρο μου, που έγινε με
προσπάθεια να επιστρατευτούν οι γειτόνοι μου να καταθέσουν πληροφορίες
γιά μένα και να απαντήσουν "εάν παινοβγαίνουν γυναίκες στο χώρο" μου,

πλήττον όχι μόνο εμένα και τη σχέση με τους γειτόνους μου, αλλά πλήττον δυστυχώς με άκαρδη σκληρότητα και με κακία τα άρρωστα άτομα και τους παθόντες που βρίσκονται στη φροντίδα μου.

Η επαγγελματική μου δραστηριότητα δεν είναι μόνον η ενασχόληση με την (ανώμαλη) πολιτική ζωή του τόπου μας.

Μεγάλο μέρος της κάθε μου μέρας και νύκτας επενδύεται σε εργασίες στο χώρο της Υγείας. Ασκώ την Φυσική Θεραπευτική. Συμβάλλω στην θεραπευτική φροντίδα ανθρώπων (και άλλων όντων) χωρίς φάρμακα και εγχειρήσεις, αξιοποιώντας και χρησιμοποιώντας τις πολλαπλές μεθόδους και εργαλεία θεραπείας, ανάρρωσης, και πρόληψης που μας παρέχει η Φύση.

Εργάζομαι ως εθελοντής, επί μη κερδοσκοπικής βάσης. Γιά τα προς το ζειν στηρίζομαι εξ' ολοκλήρου σε συνεισφορές και δωρεές ατόμων που εκτιμούν την εργασία μου.

Πολλά από τα άτομα που βρίσκονται στη φροντίδα μου είναι άτομα που έχουν ήδη κάμει όλες τις εγχειρήσεις, έχουν πάρει όλα τα φάρμακα, έχουν "περάσει από όλους τους ιατρούς" και ζητούν τη βοήθεια μου διότι ακόμα υποφέρουν. Πως θα έρθουν να με 'δούν αν υπάρχει ο φόβος πως θα καταγραφεί κάπου το όνομα τους από πληροφοριοδότες και θα καταχωρηθούν ως επισκέπτες "σε χώρο που διερευνείται γιά πορνεία";

Επίσης, τα πιά πολλά από τα άτομα που βρίσκονται στη φροντίδα μου ή που ζητούν να με συμβουλευτούν, είναι άτομα που είναι ευάλωτα γιά πολλούς και διάφορους λόγους στην προσωπική, οικογενειακή, κοινωνική τους ζωή. Πως θα διαφυλακτεί το εχέμυθον της επίσκεψης τους;

Είναι γνωστό στους πάντες και ισχύει γιά όλους το ότι η ιδιαιτερότητα στην ερωτική μας ζωή, στην πνευματική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή, στο σχήμα και τρόπο ζωής που επιλέγουμε, αν τύχει να μην εγκρίνονται από το κατεστημένο, αν "δεν ταιριάζουν" με τον συμβατικό τρόπο ζωής, και ιδίως αν απαγορεύονται από την τριάδα εκκλησίας- κράτους- οικογένειας, αρρωστούμε. Υποφέρουμε. Σε μιά χώρα όπως στην Κύπρο, δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που οδηγούνται σε αυτοκτονίες, σε αυτοεξορία, επαγγελματική καταστροφή, σε μακροχρόνιες παθήσεις, οικογενειακές κρίσεις, εάν το κατεστημένο καταφέρει να ταπελλώσει ένα άτομο ως "ανήθικο", "διεστραμμένο", "έκφυλο", μόνο και μόνο λόγω διαφορετικότητας.

Πλείστα τα άτομα που ζητούν τη βοήθεια μου, εύκολα μπορούν να καταστραφούν ολοσχερώς αν η Αστυνομία καταγράφει το όνομα, το φύλο τους, κλπ, και ζωφραφιστεί η εικόνα τους κάπου από στόματα έτοιμα να μασήσουν και να ξεσχίσουν ανυπεράσπιστα άτομα.

Αναγκάστηκα να πρέπει να προειδοποιώ το κάθε άτομο που ζητά να με συναντήσει ότι υπάρχει κίνδυνος να εκτεθεί. Πως θα ασκήσω την θεραπευτική με τέτοιες συνθήκες;

Σταμάτησα να δέχομαι νέα περιστατικά. Και από τα άλλα άτομα στη φροντίδα μου, μόνο τα πιο ανθεκτικά ή εκείνα με τις πιο κραυγαλέες ανάγκες δύνανται να με δούν περιστασιακά ή επιφανειακά, πόσον μάλλον δε να συνεχίσουν μιά μακροπρόθεσμη ή σε βάθος θεραπευτική σχέση μαζί μου. Οι συνθήκες δεν επιτρέπουν να ριψοκινδυνέσω την ασφάλεια ή την υγεία των ανθρώπων με το να τους δεκτώ στον χώρο μου - η φιλοξενία και φροντίδα μου μπορεί να αποβεί σε καταστροφή για εκείνα τα άτομα τώρα.

Μπορεί να μην ενδιαφέρει τον Υπουργό το ότι δεν μπορώ πλέον να ασκήσω την Φυσική Θεραπευτική υπό συνθήκες ομαλότητας, ούτε φυσικά και να έχω κάποιο μικρό εισόδημα από τις εθελοντικές συνεισφορές ατόμων που βοηθούν στο έργο. Υπάρχει όμως ένα πολύ πιο σοβαρό πλήγμα από την στέρηση εισοδήματος, το οποίο θα έπρεπε να τύπτει την συνείδηση των εγκληματούντων Αξιωματικών της Αστυνομίας και του Υπουργού που τους καλύπτει. Είναι το ότι παρεμποδίζομαι από το να προσφέρω την υπηρεσία μου στην κοινότητα:

Αύριο, όταν κάποιος δικός τους άνθρωπος ή και οι ίδιοι, θα ψάχνουν πού νά 'βρουν τρόπους να αποφύγουν μιάν αχρείαστη εγχείρηση, ή θα ρωτούν για βοήθεια για μιά φυσική πορεία προς την ανεξάρτηση ή μιά εναλλακτική θεραπεία από την τοξικομανία, που θα απευθυνθούν όταν άνθρωποι σαν εμένα θα έχουν εξαναγκαστεί στην σιωπή ή στο να παραιτηθούν παντελώς;

Σας παρακαλώ θερμά να αποκαταστήσετε τη δυνατότητα των ανθρώπων που αισθάνονται ότι έχουν ανάγκη, να μπορούν να με επισκεφτούν με ασφάλεια.

Όσον αφορά το δικό μου άτομο, τη δική μου "υπόληψη", για λόγους αρχής και διότι έχω ταχθεί να υπηρετήσω ανώτερους νόμους, εκφράζομαι δημοσίως και τοποθετούμαι γραπτώς σε διαμάχες και σε αγώνες που με καθιστούν εύκολο στόχο για τους εχθρούς της ελευθερίας:

- Εκφράστηκα και τοποθετήθηκα ανοικτά στην κοινωνία μας (και συνεχίζω) δημοσίως υπέρ της απελευθέρωσης της ομοφυλόφιλης επιθυμίας, ιδίως όταν γίνοντο οι προσπάθειες και κινητοποιήσεις για να αποποινικοποιηθεί η ομοφυλοφιλία.

- Εκφράζομαι και τοποθετούμαι δημόσια υπέρ της αποποινικοποίησης της κάνναβης, και υπέρ της ελεύθερης χρήσης και καλλιέργειας της.

- Εκφράζομαι και τοποθετούμαι δημόσια υπέρ της προστασίας του δικαιώματος ύπαρξης, της επιβίωσης, και ερωτικής ευτυχίας των ατόμων που βρίσκονται βιολογικά παγιδευμένα σε σώματα με ταυτότητα φύλου ή με σεξουαλικά όργανα που τα αισθάνονται ξένα προς την προσωπική τους ερωτική ταυτότητα.

- Εκφράζομαι και τοποθετούμαι δημόσια υπέρ του απλού δικαιώματος των ανθρώπων να φορούν τα ρούχα και στολίδια ή ερωτικά σύμβολα και θέλγητρα του αντίθετου φύλου, ή και των δύο φύλων, σε όποιο μείγμα ή συνδυασμό εκφράζει έκαστον.

- Εκφράζομαι και τοποθετούμαι δημόσια υπέρ της διεύρυνσης της πνευματικής και θρησκευτικής ελευθερίας στον τόπο μας που να συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα της πανθειστικής λατρείας των αγίων Πάντων και της αγίας κοινωνίας με βάση ενθεογόνες και άλλες ουσίες όπως την Αγία Χουάσκα, το Λυσεργίδιο, και τούς ψυχοδηλωτικούς Μύκητες όπως είναι τα Μανιτάρια και το Δημητριακό Σκληρωμάτιο του Κυκεώνος που κληρονομήσαμε από το Ιερό Μυστήριο της Ελευσίνας.

Όλα τα ανωτέρω με καθιστούν εύκολο στόχο για τις εξουσιαστικές δυνάμεις που ψάχνουν να ζωγραφίσουν τους αντιπάλους τους ως ανήθικους και ανώμαλους. Είναι εύκολο να περάσει σε ευάλωτα άτομα το μήνυμα πως μπορεί να είμαι "ύποπτος για υπόθεση πορνείας". Η μεθοδευμένη παραπληροφόρηση από τις εξουσίες και η διαβολή, στον τόπο μας, είναι ολόκληρη επιστήμη.

Σας παρακαλώ πολύ να συνυπολογίσετε το κόστος, όχι για μένα ως άτομο, αλλά για την χώρα μας. Αν ανεκτούμε ως κοινωνικό σύνολο και ως Πολιτεία το να αποσιωπούνται οι ανωτέρω γνώμες και απόψεις με τον εκφοβισμό, με την κρατική τρομοκρατία, με παραβίαση του Συντάγματος, με την συνενοχή και την συγκάλυψη αυτής της αντι-δημοκρατικής φίμωσης από τα πιά ψηλά κλιμάκια της Αστυνομίας, δεν πληγώνεται η χώρα μας; Δεν στερείται;

Σας ευχαριστώ πολύ,

Πέτρος Ευδόκας
Εθελοντής